



# Jul i Citykirken





Et halvt år efter at Gud havde sendt Gabriel til Zakarias, sendte han ham til Nazaret i Galilæa, hvor der var en ung pige ved navn Maria. Hun var forlovet med en mand, der hed Josef, og han var af Kong Davids slægt.

Da Gabriel kom til hende, sagde han: „Fred være med dig! Du er elsket af Gud, og han har store planer med dig.” Maria blev forbløffet over de ord og spekulerede på, hvad meningen kunne være..

Lukas 1:26 - 38







„Vær ikke bange, Maria,” sagde englen, „for du er udvalgt af Gud. Du vil blive gravid og føde en søn, som du skal give navnet Jesus. Han vil få stor betydning, for han er den Almægtiges Søn.

Gud Herren vil sætte ham på Davids trone, og han skal for altid være konge over Israels folk. Hans herredømme vil aldrig få ende.” „Men hvordan skulle jeg kunne få et barn?” spurgte Maria.

Lukas 1:26 - 38





„Jeg har jo ikke nogen mand. Englen svarede: „Helligånden vil komme over dig, og den almægtige Guds kraft vil gøre et under i dig. Derfor vil det barn, du skal føde, blive et helligt barn, Guds Søn.

Og jeg kan fortælle dig, at din gamle slægtning Elisabet, som aldrig har kunnet få børn, nu venter et barn. Hun er allerede i sjette måned. Intet er umuligt for Gud.”

„Så er jeg parat til at acceptere Guds vilje,” udbrød Maria. „Lad det blot ske, som du har sagt.” Så forlod englen hende.

Lukas 1:26 - 38







Et halvt år efter at Gud havde sendt Gabriel til Zakarias, **sendte han** ham til **Nazaret** i Galilæa, hvor der var en ung pige ved navn **Maria**...

Lukas 1:26 - 38





Blander Gud sig i vores liv?







**Maria blev forbløffet** over de ord **og spekulerede på**, hvad meningen kunne være..

Lukas 1:26 - 38





## Når Gud blander sig...

At være forbløffet, betyder: vække stærk overraskelse eller forundring ved at være anderledes end forventet

At spekulere, betyder: "Betragte", tænke meget grundigt (og længe) over et problem eller et indviklet forhold







Gud skriver historie!





...du er udvalgt af Gud.  
Du vil blive gravid og føde en søn, som du skal give navnet Jesus.  
Han vil få stor betydning, for han er den Almægtiges Søn.  
Gud Herren vil sætte ham på Davids trone,  
og han skal for altid være konge over Israels folk.  
Hans herredømme vil aldrig få ende

Lukas 1:26 - 38







„**Men hvordan** skulle jeg kunne få et barn?” spurgte Maria.  
„Jeg har jo ikke nogen mand

Lukas 1:26 - 38





„**Så er jeg parat** til at **acceptere** Guds vilje,” udbrød Maria.  
„**Lad det blot ske,** som du har sagt.”

Lukas 1:26 - 38







Overgiv dig

Giv slip på kontrollen!





Et sted undervejs indser vi, at vi ikke er herre over vores eget liv. Troens liv består ikke i at påtvinge vores vilje (eller Guds vilje!) på andre mennesker eller på den materielle verden omkring os.

I stedet for at forme verden omkring os eller menneskerne omkring os eller os selv til det billede, vi mener er godt, går vi ind i den livslange proces med ikke længere at arrangere verden og menneskerne på vores præmisser.

**Vi omfavner det, der gives os** — mennesker, ægtefælle, børn, skove, vejr, by — præcis som de gives os, og sidder og stirrer, ser og lytter, indtil vi begynder at se og høre Guds dimensioner i hver gave, og **engagerer os med det, Gud har givet, med det, han gør.**

Eugene Peterson – The JESUS WAY







## Spørgsmål til refleksion

1. Føler du, at Gud blander sig i dit liv?
  2. Hvor har du svært ved at give slip?
  3. Hvorfor tror du, det ofte er svært at give slip?
- 